

# Het nieuwe boek van Lucien M. Verkooijen



*De mens in de schepping* geeft inzicht in het leven en onszelf. Het helpt ons, om bewust onze plaats in de schepping in te nemen. Het laat zien dat we allen uniek zijn en toch één. Wanneer we ons voor het leven kunnen openen, kan het leven zich aan ons openbaren. We zullen ons bewust worden van het feit dat we zelf ons leven kunnen scheppen en indien nodig herscheppen. Om dat op de juiste manier te kunnen doen, is bewustzijn nodig. Alleen door de bril van bewustzijn en liefde kunnen wij zien dat alles goed is. Dat alles wat we nodig hebben om gelukkig te zijn al in ons zit.



Lucien Verkooijen is een veelzijdig spiritueel leraar die zijn verkregen bewustzijn door middel van workshops, lezingen en boeken vormgeeft. De lezer die er zich wil openstellen, wordt door de energie van het boek meegenomen in de diepte van het leven. Bedoeld om tot een grotere zelfkennis te komen, wat nodig is om op de juiste manier met onszelf en de vele aspecten van het leven om te leren gaan.

**Bestellen**

Bestel nu *De mens in de schepping*

Verschijningsdatum: eind juli

Verkoopprijs: € 17,95 (exclusief verzendkosten)

*De mens in de schepping*, Lucien M. Verkooijen

Aantal pagina's: 180

ISBN: 978-90-484-2510-5

Verkoopprijs: € 17,95

Verzendkosten: € 3,20 (NL) € 5,44 (EU)

Beschikbaar vanaf: eind juli

Uitgeverij Free Musketeers B.V.

Herenwaard 177-A Zoetermeer, ZH 2716 XV

+31 (0) 79 - 320 35 90

Copyright © 2012

Uitgeverij Free Musketeers B.V.

Alle rechten voorbehouden