



Lucien M. Verkooijen

Levenstekens



Samenvatting

“Levenstekens” bevat bezinningsteksten en gedichten die de essentie van onszelf en het leven weergeven. Het opent deuren in uw gevoelsleven die tot een diepere verbinding met uw ziel leiden. Waardoor we ook de diepere betekenis van het leven beter zullen kunnen begrijpen. Door deze positieve aandacht voor onszelf, zullen we ook onszelf beter kunnen begrijpen en leren liefhebben. Het licht van ons bewustzijn zal de duisternis van het onbewuste voor altijd oplossen. Wanneer we deze weg in ons leven bewandelen, voert het ons naar de verbondenheid met de bron van al het leven die wij God noemen.

Genre: Gedichten

Omvang: 16 x 24 cm

ISBN: 978-94-022-3937-9

Aantal pagina's: 136

Prijs: € 18,50

incl. verwerk- en verzendkosten



Over de auteur

Lucien M. Verkooijen

is al decennialang werkzaam als spiritueel leraar, therapeut en auteur. Hij heeft zijn dienstbaar leven gewijd aan het onderzoek naar de ware betekenis van het leven. Wie ben ik? Waarom leef ik? Wat is het doel van ons leven? Het zijn vragen die er werkelijk toe doen. Door de inspiratie die hij mocht ontvangen kan hij mensen de weg wijzen in de doolhof van het leven. Zodat iedereen die daarvoor openstaat zich dat bewustzijn eigen kan maken.

Een van de gedichten:

U hebt ruimte in uzelf nodig om u vrij te voelen.

Hoe doet u dat? Ruimte maken in uzelf is
loslaten wat niet bij u hoort. Zoals gedachten,
emoties en gevoelens van anderen.

Ook het loslaten van verwachtingen
en verlangens in uzelf. Dit is u er niet
mee verbinden als zij zich aan u opdringen.

Eerst moet u er zich van bewust zijn,
dat zij er zijn. Zij zullen er altijd zijn,
maar u hoeft er niet in mee te gaan
als u dat niet wilt. Richt uw aandacht
op andere dingen. Dan verliezen ze
hun kracht en macht over u.

U kunt dus zelf bepalen hoeveel
macht zij op u mogen uitoefenen.

Zie het maar als iets voorbijgaands.

Het komt op en verdwijnt altijd weer.

De gebundelde energie valt uit

elkaar en lost op in het totaal.

Denken en het gevoel zijn de veroorzakers

van verwachtingen en verlangens.

Zij zullen niet ophouden om nieuwe

verwachtingen en verlangens aan te

dragen, waaraan voldaan moet worden.

U bepaalt of en in hoeverre u erin meegaat.

Het denken zoekt steeds invullingen van

datgene wat voor het denken belangrijk is,

zonder stil te staan bij datgene wat

werkelijk belangrijk is voor u.

Het is een nooit ophoudend zoeken

naar fysieke en materiële bevrediging.

Het moge duidelijk zijn dat

dit nooit ophoudt.

Verder lezen? Bestel het boek

***boek*·scout**