



Boekscout
presenteert met trots
het nieuwe boek van

Lucien Verkooijen

*Liefde & Bewustzijn - Gedichten en bezinningsteksten over de
liefde voor God en het leven*



Samenvatting

Lucien M. Verkooijen is spiritueel leraar en auteur. Zijn dienstbaar leven staat in het teken van het doorleven en uitdragen van de diepere betekenis van het leven. Het onder inspiratie verworven bewustzijn wordt vormgegeven door zijn boeken en leringen. Met als doel mensen bewust te maken, en ze inzicht te geven in het leven en in hun eigen menszijn. Waardoor zij bewust worden van de vele innerlijke mogelijkheden en geloven weten wordt. Het is bestemd voor iedereen die zich hiervoor kan en wil openstellen.

Genre: Gedichten

Omvang: 16 x 24 cm

ISBN: 978-94-0224-223-2

Aantal pagina's: 180

Prijs: € 19,99

incl. verwerk- en verzendkosten



Over de auteur

Liefde & Bewustzijn neemt ons mee op een reis naar ons ware Zijn. We beleven de herkenbare innerlijke processen van onze geestelijke ontwikkeling en bewustwording. Het boek bevat gedichten en bezinningsteksten die ons verbinden met de diepere lagen van het leven en van onszelf. We zullen hierdoor onszelf en het leven steeds beter leren begrijpen en waarderen. We zullen leren het leven en onszelf lief te hebben. Hierdoor kan het bewustzijn ontstaan dat nodig is om de juiste keuzes te maken in ons leven. De verbinding met de bron in ons zal steeds groter en intenser worden. We worden één met het leven en onszelf. Hierdoor krijgt ons leven de glans die het verdient.

Een van de gedichten:

Zoek het licht

Zoek dat wat waarheid is, wat echt is, wat liefde is.
Zie mij, uw Schepper, als uw altijd aanwezige kracht en toeverlaat.
Niemand zocht tevergeefs bij mij.

Laat dit leven een leven van liefde en waarheid zijn.
Blijf nederig in mijn aangezicht. Zoek mij
en u zal mij vinden, en geef nooit op.

Waarom die strijd, waarom dat vechten?
Blijf in stilte bij mij en rust bij mij, ik ben er voor jou.
Wanhoop niet, geef u over.

Licht is in mijn hart maar soms ook zo zwaar.
Laat pijn en verdriet geen reden zijn om u af te sluiten.
Blijf bij mij en draag uw hart op de juiste plaats.

Roep mij en ik zal er zijn.
Luister naar mijn woord, en spreek mijn woord in mijn naam.

Zie ik alles nog wel echt?
Wordt mijn beeld niet vertroebeld door pijn en angsten?
Kijk daar maar doorheen en ga dieper in uzelf.
Zodat uw zicht weer zuiver en puur wordt.

Hoe groot bent u mijn schepper, mijn God.
In stilte de handen gevouwen kniel ik nederig voor u neer.
Rust dan in mijn liefde, geef u over aan mijn wil.
Dan pas zal u het zuivere licht ontvangen.
Dit licht zal bij u blijven, voor altijd.
Heb lief en leef mijn leven.

Verder lezen? Bestel het boek!

***boek*·scout**